

HET LEVEN  
VAN EEN

allerbeste  
vriend  
GRAPPIGE GRIEZEIS



Jeff Kinney



HET LEVEN  
VAN EEN

allerbeste  
vriend

GRAPPIGE GRIEZEIS



UITGEVERIJ  
De Fontein

door Jeff Kinney

JEUG

# PAS OP, LEZER!

BOE! Schrok je daarvan?

Dan moet je dit boek misschien maar weggelaten en iets minder engs uitkiezen. Er zijn een paar goeie boeken over puppy's en eenhoorns en andere vrolijke dingen die je kunt lezen tot je klaar bent voor dit soort boeken.

Maar als je van verhalen over skeletten en zombies en losse hoofden houdt, kruip dan maar onder de dekens en sla de bladzijde om.

En als je te bang wordt kun je altijd nog bij je ouders in bed slapen. Maar vertel ze dan niet waaróm je bang bent, want ik wil niet dat ze boos op me worden.



# De Verandering



Er was eens een jongen die Timo heette en hij was een blij kind. Hij had twee ouders die veel van hem hielden en een heleboel speelgoed.



Soms nam Timo speelgoed mee naar school om in de pauze mee te spelen. Maar dat deed hij niet meer nadat een paar rotzakken hem gepest hadden.



Timo werd daar verdrietig van want spelen met speelgoed vond hij het leukste aan kind zijn. Maar de jongens bij Timo in de klas hadden dat gevoel helemaal niet, die probeerden altijd ouder te lijken dan ze waren.



Op een dag kreeg Timo een vreemd kriebelig gevoel in zijn oksel. Hij had geen idee wat het was dus hij vroeg zijn lerares juffrouw Pen of hij alstublieft even naar het toilet mocht.



In de toiletten aangekomen deed Timo zijn shirt uit en hij schrok toen hij zag dat er precies in het midden één haar in zijn oksel groeide.



Timo wist niet wat hij moest doen dus hij deed zijn shirt weer aan en ging terug naar de klas. Hij ging zitten met het gevoel dat iedereen in de klas wist dat er iets aan hem veranderd was, zelfs juffrouw Pen.



Toen de bel was gegaan, rende Timo de hele weg naar huis. Hij wist dat zijn moeder een pincet had in de badkamer en hij kon niet wachten om daar die haar mee uit te trekken.

Maar toen Timo zijn shirt uittrok zag hij dat het al te laat was.



Plotseling begon over zijn HELE lichaam haar te groeien. Voor hij het wist was hij er helemaal mee BEDEKT.





Timo was nu volkomen in paniek. Hij zocht in het badkamerkastje van zijn ouders of daar iets anders te vinden was wat hem kon helpen en hij ontdekte iets wat vast wel zou werken.



Maar er is een reden dat kinderen niet in het badkamerkastje van hun ouders mogen rommelen. Want twee seconden nadat Timo de fles had geopend, viel hij flauw van de dampen.



Toen Timo wakker werd lag hij in zijn bed. Eerst dacht hij dat dat hele gedoe met dat haar misschien een nare droom was geweest. Maar toen wierp hij een blik op zijn arm.



Timo's ouders kwamen zijn kamer binnen en hij was bang dat ze boos zouden zijn omdat hij die fles ontharingscrème had geopend zonder het te vragen. Maar ze zagen er helemaal niet boos uit. Eerder BLIJ.



Timo's ouders zeiden dat ze jaren op deze dag hadden gewacht en dat het tijd was voor het 'Gesprek'.

Timo dacht dat hij het Gesprek al had gehad toen ze hem vertelden hoe baby's worden gemaakt. Maar zij zeiden dat dit een heel ander Gesprek was.

Zijn ouders zeiden dat het lichaam van een kind op een bepaalde leeftijd soms een soort 'verandering' doormaakt. Timo werd verdrietig want hij vond zichzelf goed zoals hij was.

Timo dacht dat hij wel wist waar dit heen ging dus hij stelde de vraag waar hij al de hele dag mee rondliep.



Timo's ouders moesten hard lachen. En Timo schaamde zich want het duurde heel lang voor ze konden STOPPEN met lachen.



Zijn vader veegde de tranen uit zijn ogen en zei dat Timo nog wel een jongen was maar dan een ander SOORT jongen. En toen Timo vroeg wat hij daarmee bedoelde had zijn vader slecht nieuws voor hem.



Dat was NIET wat Timo wilde horen.  
Maar zijn moeder zag hoe bezorgd hij  
keek en zei dat ze deze dag moesten  
VIEREN.

Timo's ouders vertelden hem dat hij uit  
een oude weerwolvenfamilie stamde. En  
plotseling snapte hij de foto's bij de trap  
een stuk beter.



Toen gaven Timo's ouders hem NOG meer  
slecht nieuws. Ze zeiden dat ZIJ allebei  
ook weerwolven waren.

Timo herinnerde zich dingen van vroeger waardoor hij had kunnen weten dat zijn ouders weerwolven waren. Maar hij had diep vanbinnen de waarheid niet willen toegeven.



Toen begon Timo te huilen. Hij zei dat hij een gewoon kind wilde zijn met een normaal leven.

Maar zijn ouders zeiden dat weerwolven een heel normaal leven konden hebben als ze zichzelf maar goed verzorgden en verborgen wie ze echt waren.



Maar Timo WILDE niet verborgen wie hij was. Hij had altijd geleerd dat je jezelf moest zijn, en dat was hij van plan ook.

Maar Timo's ouders zeiden dat er onwetende mensen zijn die een hekel hebben aan iedereen die anders is.

En Timo wist precies wat voor soort mensen ze bedoelden.



Toen stelde Timo zijn ouders een vraag waarop hij het antwoord misschien niet echt wilde weten.



Timo's ouders keken een beetje ongemakkelijk en zeiden dat dat een onderwerp voor een later Gesprek was.



Maar Timo had zo'n gevoel dat hij het antwoord wel wist dus de volgende dag nam hij zijn speelgoed mee voor in de pauze. En deze keer durfde niemand hem te pesten.



Timo's voorbeeld inspireerde zijn ouders om ook niet meer te verbergen wie ZIJ waren. En vanaf die dag leefden Timo en zijn ouders als hun ware zelf en daar moest iedereen maar mee dealen.





[www.graphic-novels.nl](http://www.graphic-novels.nl)  
[www.hetlevenvaneenallerbestevriend.nl](http://www.hetlevenvaneenallerbestevriend.nl)

Oorspronkelijke titel: *Rowley Jefferson's Awesome Friendly Spooky Stories*  
Verschenen bij Amulet Books, een imprint van ABRAMS, New York

Awesome Friendly Kid text and illustrations copyright © 2021, Wimpy Kid, Inc.  
ROWLEY JEFFERSON'S AWESOME FRIENDLY SPOOKY STORIES™ and the design of  
the book's cover are trademarks and trade dress of Wimpy Kid, Inc. All rights reserved.

Book design by Jeff Kinney  
Cover design by Jeff Kinney, Marcie Lawrence and Brenda E. Angelilli

Voor deze uitgave:  
© 2021 Uitgeverij De Fontein, Utrecht  
Vertaling: Hanneke Majoor  
Omslagafbeelding en illustraties: Jeff Kinney - Wimpy Kid Inc.  
Omslagontwerp en grafische verzorging: Bert Holtkamp

Uitgeverij De Fontein vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 5684 7 (e-book 978 90 261 5685 4)  
NUR 282, 283