

De avonturen van
**Kapitein
Onderbroek**
Nu volledig in **kleur**

Strips

Humor

Actie!



DAV PILKEY

vertaald door Tjibbe Veldkamp



HOOFDSTUK 1

SJORS EN HAROLD

Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors is de jongen links met de stropdas en de stekeltjes. Harold is de jongen rechts met het T-shirt en het beroerde kapsel. Onthoud dat.



Sjors en Harold waren beste vrienden. Ze hadden veel gemeen. Ze woonden naast elkaar en ze zaten allebei in groep zes van de Toon Hermans Basisschool.

Sjors en Harold waren verantwoordelijke jongens. Als ergens een streek werd uitgehaald waren zij daar meestal verantwoordelijk voor.



Maar vergis je niet! Sjors en Harold waren eigenlijk beste jongens. Wat iedereen ook van ze dacht, ze waren goed, lief en aardig... Oké, misschien waren ze niet lief en aardig, maar ze waren in ieder geval goed.



Er zat alleen een steekje los aan hen. En dat steekje was wel een KILOMETER lang. Dat steekje bracht hen soms in de problemen. En één keer bracht het hen in grote, GROTE problemen.

Maar voor ik je dat verhaal kan vertellen, moet ik je eerst DIT verhaal vertellen.



HOOFDSTUK 2

BOOMHUT STRIPS BV



Na een drukke dag van moppen tappen, streken uithalen en herrie schoppen op school, renden Sjors en Harold graag naar de oude boomhut in Sjors zijn achtertuin. In die hut hadden ze twee oude luie stoelen staan, een tafel, een kast propvol ongezond eten, en een krat vol potloden, pennen en stapels en stapels papier.

Harold hield van tekenen. En Sjors verzon graag verhalen. Samen waren de jongens uren en uren bezig met het verzinnen en tekenen van hun eigen strips.

In de loop der jaren hadden ze honderden strips gemaakt, met in de hoofdrollen tientallen superhelden. Eerst was er 'Hondman'. Toen kwam 'Willie, de pratende plee'. En wie herinnert zich niet 'De wonderbaarlijke Koe-dame'?

Maar de beste superheld aller tijden die ze ooit bedachten was ongetwijfeld 'De verbaazingwekkende Kapitein Onderbroek'.



Het was Sjors z'n idee.

‘De meeste superhelden lijken rond te vliegen in hun ondergoed,’ zei hij. ‘Maar deze man vliegt ECHT rond in zijn ondergoed!’

De jongens lachten zich slap.

‘Ja,’ zei Harold. ‘En hij vocht met WEDGIE-KRACHT!’*

Sjors en Harold werkten hele middagen aan de avonturen van Kapitein Onderbroek. Hij was de coolste superheld ooit.



*Trek iemands onderbroek van achteren omhoog en laat dan het elastiek schieten – dat is een *wedgie*!

Gelukkig had de conciërge van de Toon Hermans Basisschool het veel te druk om op de kopieermachine te letten. Zodra het kon glipten Sjors en Harold het kantoortje in en maakten een paar honderd kopietjes van hun laatste Kapitein Onderbroek-avontuur.

Na schooltijd verkochten ze hun strips op het plein voor 50 cent per stuk.

