

Nr. **1**

FLIP FIASCO

OEPS...



STEPHAN PASTIS

'FLIP FIASCO IS EEN WINNAAR!'
- Jeff Kinney, schrijver van
Het leven van een Loser

FLIP FIASCO

OEPS...



STEPHAN PASTIS



Uitgeverij
De Fontein

Voor mijn oom George Mavredakis
Bedankt voor alles



Een proloog die eigenlijk ergens anders hoort in het verhaal

Een ijsbeer bij iemand de woonkamer in rijden is moeilijker dan je denkt. Zo heb je een woonkamer-
raam nodig waar een auto doorheen past. Een auto
waar een ijsbeer in past. En een ijsbeer die gepast
reageert als iets niet volgens plan verloopt. Zoals het
verkeerde huis binnenrijden. Wat geen goede zaak
is bij het binnenrijden van woonkamers.



En nu in zijn achterruit.

(Het verhaal dan, niet de auto.)

HOOFDSTUK

I

Bla, bla, bla, bla, bla

Oké, laten we snel beginnen met het saaie gedeelte. Dan hebben we dat maar gehad. Mijn naam is Fiasco. Flip Fiasco. Zo zie ik eruit:

Flip
Fiasco



Mijn achternaam was ooit Viaz-Gôt. Maar dat bleef niet hangen. Nu schrijf je het zoals het hierboven staat. En geen grappen over mijn naam graag. Want ik ben allesbehalve een fiasco.

Ik ben de oprichter, president en directeur van het detectivebureau dat ik naar mezelf heb vernoemd, Fiasco bv. Fiasco bv is het beste detectivebureau van de stad, wat zeg ik, van het land. Misschien wel van de hele wereld.

Het boek dat je nu leest is een historisch verslag van mijn leven als detective. Alle feiten die erin staan zijn grondig nagetrokken. De tekeningen zijn van mijn hand. Eerst liet ik mijn zakenpartner de tekeningen maken, maar dat was geen succes. Hier probeerde hij bijvoorbeeld mij te tekenen:



Ik heb besloten dit verhaal te publiceren omdat mijn kennis onmisbaar is voor iedereen die graag detective wil worden. Lees de recensies maar.

**‘Onmisbaar voor iedereen die
graag detective wil worden.’**

- Anoniem

Maar het succes is me niet komen aanwaaien. Ik heb obstakels moeten overwinnen. Zoals:

1. mijn moeder
2. mijn school
3. mijn domme beste vriend
4. mijn ijsbeer

Natuurlijk is de eerste vraag die je te binnen schiet bij het lezen van dit lijstje: waarom ben ik beste vrienden met een domme idioot? Kom ik later op terug. O, en je wilt zeker ook dat ik wat zeg over die ijsbeer van 680 kilo.

Zijn naam is Fiks.



Fiks' huis op de Noordpool is aan het smelten. Dus ging hij op zoek naar eten en kwam hij mijn kattenvoer tegen. Hij is nu 4991 kilometer verwijderd van zijn vorige huis. Ja, dat is een behoorlijk eind lopen voor een beetje kattenvoer, maar wij halen blijkbaar alleen het allerbeste in huis. Helaas is mijn kat nu in de kattenhemel (of misschien wel op de eeuwige vachtvelden, hij was nogal harig), maar nu heb ik dus een ijsbeer.

In het begin straalde Fiks een zekere mate van toewijding en betrouwbaarheid uit, dus besloot ik

hem partner te maken in mijn bureau. Maar die rust en toewijding waren maar schijn, zo bleek later. Iets wat ijsberen doen. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil het ook niet hebben over de aanpassing van de bedrijfsnaam, die nu zo in onze advertentie in het telefoonboek staat.



En nu moet ik ervandoor, want de Flip-o-foon gaat over.

