

HET LEVEN  
van een  
**Loser**

LOGBOEK VAN BRAM BOTERMANS

door Jeff Kinney



De Fontein Jeugd

www.graphic-novels.nl  
www.hetlevenvaneenloser.nl

Negenendertigste druk, 2018

Oorspronkelijke titel: *Diary of a Wimpy Kid*  
Verschenen bij Amulet Books, een imprint van Harry N. Abrams, Inc.  
Wimpy Kid text and illustrations copyright © 2007 Wimpy Kid, Inc.

DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™ and the Greg Heffley design™  
are trademarks of Wimpy Kid, Inc., and the design of this work's jacket is  
trade dress of Wimpy Kid, Inc. All rights reserved.

Voor deze uitgave:  
© 2009 Uitgeverij De Fontein, Utrecht  
Vertaling: Hanneke Majoor  
Omslagafbeelding en illustraties: Jeff Kinney - Wimpy Kid, Inc.  
Omslagontwerp en grafische verzorging: Hans Gordijn

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen  
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige  
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 3768 6 (e-book 978 90 261 3465 4)  
NUR 283, 284

## SEPTEMBER

Dinsdag

Om te beginnen: dit is een LOGBOEK, geen dagboek. Ik weet dat het er wel op lijkt, maar toen mam dit ding ging kopen, heb ik haar DUIDELIJK gezegd dat er geen 'dagboek' op mocht staan.

Heel fijn. Daar zit ik op te wachten, dat de een of andere zak me betrapt met dit boek onder mijn arm en het verkeerde idee krijgt.



En ik wil meteen nog iets anders duidelijk maken: mam heeft dit bedacht, ik niet.

Maar als ze denkt dat ik nu mijn 'gevoelens' ga opschrijven of zoiets, dan is ze gek. Dus verwacht geen 'Lief Dagboek' zus en 'Lief Dagboek' zo.

Ik werk hier alleen maar aan mee omdat ik later, als ik rijk en beroemd ben, wel wat anders te doen heb dan de hele dag allerlei stomme vragen te beantwoorden. Dus dan is dit boek wel handig.



Zoals ik al zei: ik word later beroemd. Maar voorlopig zit ik nog opgescheept met een stelletje sukkels.



Voor alle duidelijkheid: ik vind de brugklas de allerstomste uitvinding ooit. Je hebt kinderen zoals ik, die hun groeisprint nog moeten krijgen, tussen van die gorilla's die zich twee keer per dag moeten scheren.



En dan vragen ze zich af waarom pesten zo'n groot probleem is in de brugklas.

Als het aan mij lag, zou je lengte bepalen in welke klas je zit, en niet je leeftijd. Maar aan de andere kant: dan zouden kinderen als Guppie nog steeds in groep drie zitten.



Vandaag is de eerste schooldag en we zitten te wachten tot de leraar eindelijk de klassenplattegrond heeft ingevuld. Dus ik dacht: ik kan net zo goed iets in dit boek schrijven om de tijd door te komen.

Laat me je trouwens een goede raad geven: let tijdens de eerste schooldag goed op waar je gaat zitten. Je loopt het lokaal binnen en dropt je spullen op het eerste het beste tafeltje en voor je het weet zegt de leraar:

IK HOOP DAT JULLIE ALLEMAAL GOED ZITTEN, WANT DIT ZIJN JULLIE VASTE PLAATSEN.

AAARGH!



Bij dit vak zit ik dus ingeklemd tussen Chris Huisman (voor me) en Leo Jacobs (achter me).

Jasper Bril kwam laat binnen en ging bijna rechts van me zitten, maar gelukkig kon ik dat op het nippertje voorkomen.



Het volgende lesuur moet ik gewoon gelijk tussen een stelletje lekkere meiden gaan zitten. Maar ja, dat zou wel bewijzen dat ik niks heb geleerd van vorig jaar.



Man, wat is er toch aan de hand met de meiden?  
Op de basisschool was het heel wat makkelijker.  
Daar kreeg de beste hardloper van de klas alle  
meisjes.

In groep acht was dat Ronnie Ruiters.



Tegenwoordig is het heel wat ingewikkelder. Nu  
gaat het om de kleren die je draagt, hoe rijk je  
bent en of je een lekker kontje hebt of iets der-  
gelijks. En lui als Ronnie Ruiters krabben zich op  
het achterhoofd en vragen zich af wat er in gods-  
naam is gebeurd.

In mijn jaar is Bas van der Vaart de populair-  
ste jongen. Ik baal er echt van. Ik heb meisjes  
ALTIJD leuk gevonden, terwijl jongens als Bas  
pas de laatste jaren zijn bijgedraaid.



Ik weet nog hoe Bas op de basisschool was.



Ik stond altijd aan de kant van de meisjes, maar daar koop ik nu natuurlijk helemaal niks meer voor.

Zoals ik al zei, is Bas dit jaar de populairste jongen en dat betekent dat de rest moet vechten voor zijn plekje op de ranglijst.

Ik denk dat ik in het gunstigste geval op nummer 52 of 53 sta. Het goede nieuws is dat ik bijna een plek opschuif, want Karel Davids staat boven mij en die krijgt volgende week een beugel.



Ik probeer al dat populariteitsgedoe uit te leggen aan mijn vriend Theo (die trouwens zo ongeveer rond de 150e plaats zal bungelen), maar ik denk dat het bij hem het ene oor in en het andere oor uit gaat.



### Woensdag

We hadden gym vandaag, dus toen ik buitenkwam ben ik gelijk even stiekem naar het basketbalveld geslopen om te kijken of de Kaas er nog was. En ja hoor, hij was er nog.



Die plak Kaas ligt al sinds de lente op het asfalt. Waarschijnlijk van iemands boterham gevallen of zo. Na een paar dagen begon de Kaas helemaal schimmelig en smerig te worden. Niemand wilde meer basketballen op het veld waar de Kaas lag, ook al was dat het enige veld met een ring en een net.

Maar op een dag raakte ene Danny de Waal de Kaas aan met zijn vinger en dat was het begin van wat we nu de KaasTik noemen. Het is zoiets als luizen. Als je de KaasTik krijgt, zit je eraan vast tot je hem aan iemand anders doorgeeft.



Je kunt jezelf alleen tegen de KaasTik beschermen door je vingers te kruisen.

Maar het is niet zo makkelijk om elk moment van de dag te onthouden dat je je vingers moet kruisen. Ik heb mijn vingers uiteindelijk met plakband aan elkaar vastgemaakt, zodat ze de hele tijd gekruist bleven. Ik heb er een zesje voor schrijven aan overgehouden, maar dat was het waard.

Eén gast, Abel van Hal heet-ie, kreeg de KaasTik in april en de rest van het jaar wilde niemand zelfs maar bij hem in de buurt komen. Deze zomer is Abel naar Limburg verhuisd en heeft de KaasTik meegenomen.

Ik hoop maar dat niemand opnieuw met de KaasTik begint, want ik heb geen zin meer in die stress.

Donderdag

Ik kan er maar niet aan wennen dat de zomer voorbij is en dat ik elke ochtend op moet staan om naar school te gaan.

Dankzij mijn oudere broer Rick begon mijn zomer niet echt geweldig.